

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗ
„ΣΑΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ“

“Εχω οκεφτεί πολλές φορές ότι ολοι μας είμαστε ταριχευτές αναμνήσεων. Καθώς μπαίνουμε στα χρόνια δέλουμε ολοένα και πιο πολύ να βαλσαμώνουμε το παρελθόν μας. Στην προσπάθειά μας ν' αντισταθούμε στο χρόνο, να προλάβουμε την άλλοιωση για την αποσύνθεση των περασμένων που άποτελούν την κάθε στιγμή της προηγουμένης Ιωνίς μας, της Ιωνίς μας που γίνεται κάθε στιγμή παρελθόν, έμνοούμε τρόπους και τέχνες μυστικές και „ἀποστάγματα κατά τές συνταγές ἀρχαίων ‘Ελληνοσύρων μάγων‘ για να συντρούμε αναμνήσεις. Πιστεύουμε ότι για μνήμην του έαυτού μας είναι ένα κομμάτι της μνήμης του κόσμου, που διά ανακυκλώνεται διηγεκώς στο μέττον και έπομπώς του άτυκεις ίσως, του έαυτού μας, μια κάποια μερίδα αθανασίας. Αρχιζουμε λοιπον σιγά-σιγά, να χτίζουμε μέσα μας ένα μουσείο από βαλσαμωμένες μνήμες, μέ την προσδοκίας καποιας δικής μας προσωπικής αιωνιότητας.

Κατά βάθος βεβαίως ξέρουμε ότι χτίζουμε ένα μουσείο πάχνης - για να θυμηθώ έναν ώραιο στίχο του φεντερίκο Γκαρδία Λόρκα. Γιατί την κάθε μας αναμνήση την περιβάλλει μια μονιμη πάχνη. Μια αόριστη συναισθημάτων που ολοένα διαρπάνει τα περασμένα, ώσπου κάνουνται στη λιοντονία.

“Όλα κάνουνται στη λιοντονία και μαζί τους ο έαυτός μας που δεν προβάλλουμε να τον γνωρίσουμε

ποτέ. Κι' ὅδο ψάχνουμε, κι' ὅδο ρωτάμε: ποιός γάρ ταν
ἀράγε αὐτός ὁ ἑαυτός μας;

Μηταν μήποτε αὐτός πού ὑπῆρξε μέσα από τις ἐμπει-
ρίες του, τις ἐμπειρίες μας, τις ἐμπειρίες σας, κυρίως
του Ἐρωτας και του Θάνατου; Ποιός ὄμοις κρατάει τὸν
φοβερό διάβολο που καθορίζει τὸν κύκλο τῆς Ζωῆς μας;
Τοῦ ἔνα σκέλος του, τοῦ σταθέρο, στη μέση του κύκλου:
ὁ Θάνατος. Και τὸ ἄλλο που περιστρέφεται και περι-
γράφει τὸν κύκλο: ὁ Ἐρωτας.

Και τι εἶναι ὁ Ἐρωτας; Είναι τὸ φῶς, ἡ χάρα και
ἡ οὐσία τῆς Ζωῆς; Είναι ἡ αἰώνια ἀνοίξη τοῦ κόσμου;
Είναι ἡ ἀχραντινή σιαύρωση μας πάνω στὸ μεδιστικά
ἀνθιστένο ξύλο τῆς Υδονίας; Είναι ἡ ἀκάραντη ἐκ-
πληξη τῆς πρώτης ἀδωρίστης μας;

Και ὁ Θάνατος τι εἶναι; Είναι τὸ μεγάλο σκοτάδι,
ἡ ανυπαρξία και τὸ μηδέν, είναι τὸ ὑπέρτατο τίμημα
που ολιγρώνουμε για τὴν χάρη που μᾶς δόδυκε να ἀντι-
κρίσουμε τὸν ὄλιο τῆς Ζωῆς; Είναι ἡ ἀποκαίλυψη τοῦ
τιποτα και τοῦ „Ποτέ πιά”; Είναι ἡ ἔσχατη ἐπι-
βεβαιώση τῆς ματαίοτητας μας, είναι τὸ μαῦρο και
τὸ ἀράχνο τοῦ „Άδη, τὸ ἀπόλυτο ταξίδι μας στον
Κάτω Κόσμο;

Και γιατί κάποτε ὁ Ἐρωτας γίνεται βαθνικά σκό-
ταδι και ὁ Θάνατος φῶς;

Και ποιοι γάρ οἱ ἄλλοι που „γυνωρίσαμε“ στη σωτή μας;
Και πόσο τούς γυνωρίσαμε. Τη Μάνα μας, τὸν Πατέρα μας,
τὸν ἀδέρφια μας, τὰ κορίτσια και τὶς γυναῖκες που μᾶς
ἄγγιξαν, τούς ποσούς κοντίνους σὲ μᾶς κι ἀκόμη ἐνείνους
τούς τυχαίους που ἀπαντήσαμε και είπαμε μονάχα δύο

κουβέντες μαζί τους και υστερα χαδικάμε για πάντα,
κι' ίμως αὐτό το τυχαίο συναπάντημα ορίσε πολλές
φορές τη βαδύτερη γνωριμία μας με τον κόσμο.

Τιοίν κόσμο; Πού αρχίζει και που τελειώνει, πού
έξαντλείται, ο κόσμος και τα πράγματα του κόσμου
που συνέχως αναζητούμε τό νόημά τους και συνέχως
μας διαφεύγει.

Άλλα μέσα από αυτά τα έρωτικά γεννιέται ένα
μαγικό στοιχείο τῆς υπαρξίας μας που δεν μπαίνει
στη διαδικασία τῆς λησμονίας. Ναι, υπάρχουν μυῆματα
που δεν ταριχεύονται. Μάλλον υπάρχει ένας ανέγγιχτος
κόσμος που δεν μπορεί να γίνει αναμνηση. Κι αυτός
ο κόσμος, που μένει και δεν μείνει, ζωντανός για πάντα,
είναι οι ορέσσες κι έμεινε για πάντα στην Προίση.
Επιτρέψτε μου περακαλώ να το πιστεύω.

Και στό βιβλίο του Γιάννη Κιουρτσάκη „Σαν
Μυδιστόρημα“ υπάρχει από την αρχή ώς το τέλος -
ποιά αρχή και ποιό τέλος; - το μαγικό στοιχείο
που προσαναφέρε, μέσα από αυτά τα ίδια έρωτικά.
Αποκαλύπτοντας „τὸ ἴδιο καὶ τὸ ἄλλο“, του έαυτού
μας και του κόσμου, στήν ποιητική τους διάσταση.
Άλλα τι μπορεί να συμβαίνει „Τὸ ἴδιο καὶ τὸ ἄλλο“,
που είναι και ο υπότιτλος του βιβλίου;

Είναι ο έαυτός μας και οι άλλοι; Είναι το είπο-
μένο και το ἄρρυτο; Είναι τό φεύγατο και το
επερχόμενο; Είναι αὐτό που εἶδες και αὐτό που δεν
εἶδες; Είναι η σκέψη μας που αμφισσύγει στη σκέ-
ψη μας; Είναι η μυῆμα και η λησμονία. Είναι ο
„Έρωτας και ο Θανάτος; Είναι ο „Έρωτας και το
σκοτιάδι, του Έρωτα; Είναι ο Θανάτος και το φῶς
του Θανάτου; Άλλα οι μιλούσει καλύτερα ο ίδιος ο Συγγραφέας

*E*ΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ: ΟΣΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΣ κι ὅσο τό διαβάζεις, ἐτοῦτο τό βιβλίο γίνεται σιγά σιγά γιά σένα ἔνας κόσμος μαγικός, κατοικημένος ἀπό μιάν ἄλλη παρουσία: τό παρελθόν σου γίνεται ξανά παρόν κι ἔρχεται νά σοῦ φανερώσει ἔνα «ἄλλοτε» μές στήν χαρδιά τοῦ «τώρα», ἔνα «ἄλλου» μές στήν χαρδιά τοῦ «ἔδω» — κι ἔρχεται νά σοῦ πεῖ ὅτι αὐτό πού εἶσαι δέν εἶναι μόνο ἔδω καί τώρα, μά καί ἄλλου καί σ' ἔναν ἄλλο χρόνο καί ὅτι ἔσύ ὁ ἴδιος εἶσαι πάντα ἔνας ἄλλος.

Ναί, ἄλλου, ἄλλου καί ἄλλοτε ἔγιναν ὅσα ίστορεῖς καί ὅμως ξαναγίνονται σέ τοῦτο τό βιβλίο καί ὁ κόσμος πού στήνεις ἔδω εἶναι μαζί παρών καί ἀπών, παρών καί παρελθών, εἶναι ἔνας κόσμος ἄλλος — κι αὐτή εἶναι ἡ μαγεία τῆς γραφῆς.

Κι ὁ ἔρωτας, ὁ θάνατος, τί εἶναι, ἀν ὅχι τό μαγικό "Αλλο πού, ὅσο κι ἀν ξέρεις ὅτι δέν πρόκειται νά τό ἔξιχνιάσεις, σέ βοηθάει ώστόσο νά γνωρίσεις αὐτό πού εἶσαι; Δές: τό "Άλλο σοῦ ἀντιστέχεται — εἶναι οἱ γυναικεῖς πού δέν σ' ἀφήνουνε νά τίς ἀγγίξεις, τό χορίτσι πού σοῦ δίνει ἔνα χλεφτό φιλί κι ἔπειτα τό ξαναβρίσκεις ψυχρό κι ἀδιάφορο, τό ἄλλο χορίτσι πού δέν τολμᾶς νά τοῦ πεῖς τή σκέψη σου ὅταν αὐτή εἶναι γεμάτη ἀπό ἐκεῖνο εἶναι τό δέος τοῦ θανάτου πού — τό προαισθάνεσαι — ποτέ δέν θά μπορέσεις νά τόν ἀποτρέψεις, νά τόν ἀφομοιώσεις, νά τόν ἐσωτερικεύσεις. Καί μόνο αὐτή ἡ ἀντίσταση τό κάνει ἀλήθεια" Αλλο: κάτι πού δέν μπορεῖς νά τό χυμερνήσεις, νά τό ἐλέγξεις, νά τό χωρέσεις μέσα στό ἵδιο τοῦ ἑαυτοῦ σου. Κι ἔτσι μονάχα τό "Άλλο ἀποκτᾶ, πέρα ἀπό τό ὅποιο ὄνομα τοῦ δίνεις (αὐτό τό ὄνομα πού τίποτε στό βάθος δέν περιορίζει καί τίποτε δέν ὀνομάζει), τό βάρος καί τήν ίστορία του — πού ὅμως δέν εἶναι τελικά (καί πάλι τί παράξενο) παρά ἡ δική σου ίστορία!

Γιατί τό "Άλλο θά σέ γυρίζει πάντα στό ἵδιο, οἱ ἄλλοι πάντα στόν ἑαυτό σου. Εἶσαι καμωμένος ἀπό τούς ἄλλους, ἀπό τό "Άλλο: τούς ἔρωτες τῶν γονιῶν σου, τή ζωή πού σοῦ παρέδωσαν, τόν τόπο ὅπου γεννήθηκες, μά καί δλόχληρο τόν κόσμο — τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἀπό τά δποτα σχηματίστηκες χάποτε κι ἔσύ καί στά δποτα θά διαλυθεῖς ξανά μιά μέρα. Καί ὅλα τοῦτα δέν εἶναι παρά ὁ αἰώνιος κύκλος τοῦ ἔρωτα καί τοῦ θανάτου πού σέ γυρίζει πάλι στόν πρῶτο ἑαυτό σου: στήν πατρίδα σου.

Ναί, ἄλλου, ἄλλου καί ἄλλοτε ἔχει καμωθεῖ αὐτό πού εἶσαι ἔδω καί τώρα. Καί γιά νά βρεῖς αὐτό πού εἶσαι, πρέπει γάρ στρατηγεῖς πάρεις μάλιστας.

Τό „Σάν Μυδιστόρημα“ του Κιουρτσάκη είναι και αυτοβιογραφία και απομνημόνευμα μαζί.

„Όμως είναι;“

Είναι από τα πιο βιωματικά βιβλία που έχω διαβάσει και στη συλληφή του και στη γέννηση του και στην ανέλιξη της γραφής του. „Όμως ο Κιουρτσάκης ιστορώντας τη Ζωή του, ανοιχούντας τον ίδιο του σε μια ἐκ βαθέων ἐξορολογίαν, συγκρατούνται οποσδήνει διαρκώς, ἔτσι που η ἀφίγνηση του γίνεται ολοένα και πιο πολύ μια δίκη μας φυχική υπόθεση. Αποκαλύπτοντας δίκες μας παράλληλες ἐμπειρίες, στοχεύει ανεπαισθίτως στο κέντρο του ίδιου μας και του κόσμου. Και από αυτοβιογραφία γίνεται μύδος και ιστορία. Η ἀφίγνηση της /ώνς του που σεργάζεται „σάν Μυδιστόρημα“ μας πάτει από τό 'Έγώ στό 'Ἐμεις, τό 'Έγώ και τό 'Ἐμεις που είναι „τό 'Ιδιο και τό 'Άλλο..“

Μέσα από την ἀγωνία και τό πάθος της πρωτικῆς του ἀναγέννησης, αναγνωρίζουμε, ο καθένας χωρίστια και νομίζω όλοι μαζί, όσοι διαβάσαμε αὐτό το βιβλίο - ένα από τα πιο συμαντικά της λογοτεχνιών μας τα τελευταία 50 χρόνια, κατά τη γνώμη μου - αναγνωρίζουμε δίκες μας παράλληλες ἀγωνίες και πάθη του ίδιου μας και του τόπου μας που η γραφή του Κιουρτσάκη τα πωνιάνει: ἔτσι σάρπως να ἔμειναν ἀνέγγιχτα από τη λησμονία, ἔτσι σάρπως να τα {ανα}ζουμε τύρα Ἐμεις όπως τα {έ}γισαν εμείνει που υπάρχουν ή δέν υπάρχουν πια, κι όπως θα τα {ανα}ζισουν

οι ἐπερχόμενοι σά νά υπῆρξαν τότε.

Στην ιστορία τῆς Λογοτεχνίας βρίσκουμε πραγματικές γονιτευτικούς μυδιστοριογράφους. Τότε διώρχεν οι "ιδιοί νά είναι γονιτευτικοί και το κωτάφεραν. Τα ἔργα τους είναι κομψά, χαριτωμένα, πνευματώδη ἡ παράδοξα. Στόν καιρό τους ἔκαναν κάμποση φασαρία. Τους διαβάσαν και τους διαβάζουν ἀκόμη πλήθος ἀναγνώστες, ὅλοι ὅμως ὑστερεῖτο λιγό τους ζεχνάντες. Μερικοί κρατιάνε ἀπό τό ἔργο τους κάποια εὐφυολογικά, ἔναν ασφαλτέρο διάλογο, τίνη ἔκπληξη που μᾶς ἐπιφυλάσσεις ο συγγραφέας στὸ τέλος τῆς πλοκῆς κλπ κλπ. Άυτά και τίποτ' ἄλλο.

Υπάρχουν ὅμως και οἱ ἄλλοι. Οἱ μυδιστοριογράφοι που δὲν ἐπιδιώκουν νά είναι τίποτε, μήτε γονιτευτικοί, μήτε κομψοί, μήτε παράδοξοι ἡ ο.τι.ἄλλο. Δὲν κάνουν τὸ ἐλάχιστο γιά νά συναρπάσουν τους ἀναγνώστες τους. Γράφουν μόνο ἀπό ἀνάγκη, γράφουν ἐπειδή δὲν μποροῦν νά κείνουν ἄλλιως, και το νιώδεις ἀρίστως διαβάζοντας τους. Ὅμως ἡ τέχνη τους είναι μαγική. Προσπαθεῖς να προσεγγίσεις κάποιο μυστικό τῆς τέχνης τους, ἄλλος δὲν ματαφέρνεις πολλά πράγματα. Στό τέλος ἀφίνεσαι νά τους διαβάζεις, ὅπως ἀφίνεσαι ρέσα στὴ μουσική. Και τὸ „Σάν Μυδιστορημά“ είναι ἔργο ενὸς τέτοιου συγγραφέα.

Αναφέρει τη "μουσική" γιατί σταδικά πολὺ δεκτά φράση του Κιούρτσαϊκη. Τὴν ἀντιγράφω:

„Αραγε τούτη η φουγκα που έβιβαξε μέτις λέξεις
δέν ηλάστηκε σιγά-σιγά στη σκέψη σου και στό χαρτί
σου κατ' είνονα του έαυτού σου, κατ' είνονα της
Τωνής σου; Η φουγκα του βιβλίου σου, η φουγκα της
Τωνής σου, αυτή η ουτονία; „

Ναι, όλο το βιβλίο είναι, θα έλεγα, η μουσική
ἀνάπτυξη μιας φουγκας - η φουγκα της ίδιας της
Τωνής του συγγραφέα. Διαβάζοντας το αφέδηκα
πολλές φορές να βιδιστώ σ' αὐτή τη μουσική
που το βασικό μοτίβο της επανέρχεται άλοντα
με χιλιous τόνους και αποχρώσεις του μαύρου.
Του μαύρου όμως που έχει μέσα του τό φως.
Και έννοω τό φως του Θανάτου.

Γιατί ο Θανάτος έδω, από σκοτάδι γίνεται
φως, ένα φοβερό ανελέντο φως που μᾶς απογυμνώνει,
αποκαλύπτει ~~τις~~ τις πιό κρυφές ητοχές της φυχής
και ξανθίκα μᾶς κάνει πιό πραγματικούς, μᾶς
ξαναγυρίζει σχόν πρώτο μᾶς έαυτό. "Εστω και
για μιά στιγμή. Κι αυτή η στιγμή μιας λυτρωτικής
έκλαρψης είναι η ίδια με κείνη, οταν για πρώτη
φορά νιώσαμε τό σκίρτηκα του Έρωτα και της
Άγαπης.

„Ο Κιουρισάκης, η αν δέλεγε ο αφηγητής
στο „Σάν Μυδιστόρημα“, ψάχνει να βρει τον
πρώτο του έαυτό και γράφοντας ανακαλεῖ όλο του
το είναι, την υπαρξή του, μέσα από μιά μεγάλη
άγαπη. Την αγάπη του για τον πρόντρα χαρένο
ἀδερφό του, το πιό γυντανό πρόσωπο του βιβλίου,
που συνεχώς το ανασταίνει με τη δύναμη της Άγαπης.

Παραλίγο να πω: με τη δύναμη της γραφής, όπου η ακρίβεια και η καθαρότητα της συφραστής, γνωστή σέ μας και από το δοκιμιακό του έργο, κατατάσσει τον Κιουρτσάκη ανάκτεσα στούς τεχνίτες ευείνους, όπου ο έλεγχος στούς μετισσούργους της γλώσσας μας, που δεν ροδεψαν ποτέ το μέλι της Ελληνικής.

Τα καλά έργα της Λογοτεχνίας πιστεύω ότι συνδέονται μεταξύ τους, η μάς δίνουν τη δυνατή έντυπηση ότι συνδέονται μεταξύ τους, με την κρυφή φλέβης όπου κυκλοφορεῖ το ίδιο αίρα κι' ακούγεται ο ίδιος παλμός της ανάγκης που ταΐ γίνεται. Σε όποιες, έποχές και όποιους τόπους κι' αν "έγιναν οι μημισσούργοι" τους.

Και ποιά είναι αυτά τα καλά έργα της Λογοτεχνίας. Μά να μήπω πώς όλοι μας συμφωνούμε: είναι εκείνα που αντέχουν στό χρόνο και συνεχώς μάς αποκαλύπτονται. Καινουργία και συνεχώς μάς μαγεύουν πέρα από την κριτική αξιολόγηση τους.

Αυτή την αίσθηση τίχα τελειώνονται το „Σάν Μυθιστόριμα - Τό γέρο και τό άλλο..“ Ένα έργο που μεν φανικεί τόσο παλιό και τόσο νέο, έσσο και η γέρια η λογοτεχνία. Ένα έργο που συνδέθηκε αρκέσις μέσα μου με κάποια άλλα, της παγκόσμιας λογοτεχνικής παράδοσης. Που τα αγάπησα και πάντα η μνήμη μου την ανακαλεῖ, με κείτο το μεσογεικό ρίγος της φυχής, μηροστά στην παντοτινή μεγελοσύνη τους.

Γιώργης Γαστούρης